

Column Elly

Iedere twee weken vertelt Elly over haar te vroeg geboren dochter Lotus.

Toppers!

Dit jaar zijn wij alweer 12,5 jaar getrouwd, maar wel veel langer een setje. Drie weken na Nicole haar eerste verjaardag stapten wij in het huwelijksbootje. Nu is het dus feest! Ons jubileum vieren we in een partytent in de tuin. Samen met familie en lieve vrienden, inclusief hapjescatering, bediening en feestmuziek. We dansen, zingen, proosten en lachen. Het cadeau van mijn schoonfamilie (die vindt dat we nodig weer eens een avondje uit moeten): een arrangement naar de Toppers Geer, René en Jeroen.

In eerste instantie schrik ik. Jeetje, zo ver bij mijn kleine meisje vandaan. Ben ik er al aan toe om te feesten en te zwieren? Maar het gebaar is zo intens en zo lief, dat ik besluit het allemaal maar op me af te laten komen. Op zoek naar feestkleding vind ik de enige echte Toppers bling-bling shirts. Als het avondje uit dichterbij komt, maakt dat nostalgische gevoelens in me los en begint het te kriebelen. Eindelijk weer eens met zijn tweetjes op stap. Pure luxe. Maar een paar dagen voor het feest wordt Lotus ziek. Een fikse buikgriep. Moeders in paniek; zou dat goed gaan? Met argusogen blijf ik kleine Lotus goed in de gaten houden. Tevens begint ze met haar rechervoetje te 'trekken'. Nu is het zo dat babytjes met een herseninfarct, zoals Lotus die heeft gehad, spasmes kunnen krijgen. Dit hoeft niet, maar je vreest op zo'n moment wel. Meteen bel ik de fysiotherapeut. Ik beschrijf haar wat ik zie en ze verzekert me dat het geen spasme is. Ze weet me gerust te stellen. Waarschijnlijk heeft onze wildebras haar voetje bezeerd tijdens haar capriolen in de box.

Op de 'Toppers-dag' knapt Lotus gelukkig enigszins op van haar buikgriep. Schoonmoeder past op en verzekert me dat alles goed zal komen. Zij heeft zes kinderen en vijftien kleinkinderen, dus genoeg ervaring. Met een gerust gevoel gaan Fred en ik - in bling-bling shirts - op weg naar de Toppers. We zijn er helemaal klaar voor. Champagne bij aankomst, een heerlijk buffet

en daarna het feestgedruis in. Even ontsnappen aan de dagelijkse zorgen, geen angst, maar gewoon weer even Elly zijn. Zingen en zwieren, kan ik dat nog? Maar zodra de eerste noten van het concert worden ingezet is het één groot feest. Je kunt niet anders dan meegaan in het feestgewoel. We dansen, zingen, genieten van het samen zijn en van het lieve gebaar van de familie. De gearrangeerde Afterparty in de Arena is voor mij 'too much'. Moeders is moe en valt bijna in slaap. Na een paar drankjes hoop ik fitte vader Fred over te kunnen halen om mee naar huis te gaan. Al is de nacht niet lang genoeg voor hem, hij doet dit voor mij. De duizenden concertgangers zijn vertrokken en door een leeg stadion lopen we naar de uitgang. De stille Arena is een bijzonder schouwspel. Alleen de resten lege plastic bierglazen herinneren aan datgene dat was, is geweest. En wij? Wij genieten van het laatste stukje van de avond.

Wat hebben we een fijne avond gehad. Weer heerlijk even samen. Het was top! Maar de Toppers kunnen niet concurreren met de vier schatten die we thuis hebben. Dit beseffend rijd ik dankbaar door de stille nacht naar huis. Dankbaar voor mijn lieve kanjers. Zij zijn voor mij de enige echte Toppers! ■

Volgende keer: Lotus 1 jaar!



Reageren? Mail naar redactie@mijngeheim.nl.