

Column Elly

Iedere twee weken vertelt Elly over haar te vroeg geboren dochter Lotus.

Weer een mijlpaal!

Www staat op deze dag voor wondere, witte wereld. Als jullie dit lezen is de sneeuw waarschijnlijk al verdwenen. Misschien om plaats te maken voor maartse buien of een voorzichtig zonnetje? Maar op het moment dat ik mijn gedachten aan het 'papier' toevertrouw, is het sprookjesachtig wit buiten.

Toen we wakker werden was er geen sneeuw. Slechts een paar verloren sneeuwvlokjes dwarrelden naar beneden om met een geluidloos plofje op de aarde te vallen. De jongens keken verrukt naar dit magische schouwspel. Zou er sneeuw komen? Hier hopen ze al dagen op. Twee verwachtingsvolle koppies kijken me aan.

Als iedereen naar school is, ga ik voor de eerste keer met Lotus naar het consultatiebureau. Weer een mijlpaal! Het ziekenhuis geeft een stukje zorg uit handen. Onderweg zijn de schaars vallende sneeuwvlokjes veranderd in een sneeuwbuï. De vlokjes weten zich een weg te vinden naar de bolle wangetjes van Lotus, waar ze geruisloos smelten tot een waterige drup. Lotus kijkt rond met twinkelende oogjes. Ik geniet!

Vandaag ben ik een moeder die met haar baby naar het consultatiebureau gaat. Heel gewoon, maar wat voelt het goed. Even geen ziekenhuis. Bij binnenkomst word ik gefeliciteerd met de geboorte van Lotus. Het doet me glimlachen, mijn meisje is bijna acht maanden! Lotus wordt gewogen en gemeten. Mijn gedachte dat ze al zes kilo zou zijn, is een beetje voorbarig geweest. Het is nog een klein moppie. Weliswaar onder de groeicurve, maar ze groeit en bloeit. Ach, als ik naar haar kijk zie ik een wolk van een baby. Haar vrolijke karaktertje maakt van mij een blijde moeder.

Alle onderzoekjes ondergaat ze als een tevreden baby. Lotus weet iedereen te vertederen en ik voel me

trots op mijn lieve meisje. Ik heb het vermoeden dat Lotus reflux heeft en dat maakt me onzeker. Sinds kort geven we Lotus een dieetvoeding voor spugende baby's. Dit lijkt goed te helpen, maar ik wil hier graag advies in hebben. Krijgt Lotus de juiste voeding? Groeit ze voldoende? De arts weet me gerust te stellen.

Ze is tevreden, maar bij het beluisteren van het hartje houdt ze de stethoscoop extra lang op één punt. Ze meent een ruisje te horen, maar heeft hinder van de knorrende bijgeluiden die Lotus maakt. Dat ruisje komt door een gaatje in haar hart, zeg ik. Voor haar hartje en de 'knorrende' geluidjes moeten we nog terug naar het ziekenhuis. Maar dat zijn zorgen voor morgen. Nu ben ik gewoon een van de moeders op het consultatiebureau.

Na afloop rijden we stapvoets naar huis. Ik verbaas me. Binnen een paar uur is de hele wereld bedekt met een witte, glinsterende deken. Het is koud en thuis zoeken we de warmte op. Aan de keukentafel geniet ik van een kop thee, Lotus ligt tevreden in de box. Vanuit mijn ooghoek zie ik dat ze probeert om te draaien naar haar buik. Zal het haar lukken? Warempel na een aantal pogingen lukt het haar! Steunend op haar handjes heft ze haar hoofd stevig omhoog. Eigenwijs kijkt ze verwonderd naar de wondere, witte wereld buiten. En ik? Ik kijk naar mijn eigen wonder. Een stukje puur geluk. ■

- Volgende keer: De balans



Reageren? Mail naar redactie@mijngeheim.nl.