

Column Elly

Iedere twee weken vertelt Elly over haar te vroeg geboren dochter Lotus.

Drie kleine meisjes

Er waren eens drie zussen. Zij waren tegelijk zwanger en kregen alle drie een meisje. Nora, Lotus en Noortje. En ze leefden nog lang en gelukkig.

Het zou zomaar een citaat uit een sprookje kunnen zijn. Maar in ons leven is het werkelijkheid. Ik was samen met twee zussen van Fred - Anny en Christel - zwanger. Wat was het leuk om te fantaseren over onze nieuwe kindjes. Anny wist dat ze een zusje voor Sophie zou krijgen. Christel en ik wilden ons laten verrassen. Tijdens mijn vorige zwangerschap was ik zwanger van Sam. Een klein jongetje dat niet bij ons mocht blijven, hij werd geboren na ruim vier maanden. Sam was volmaakt, compleet en hoefde alleen nog maar te groeien. Het verdriet was enorm. Toch zal Sam altijd bij me zijn. Tijdens de zwangerschap van Sam hoorde ik steeds een zinnetje in mijn hoofd: 'Je krijgt een vijfde kind en ze heet Lotus.' Toen ik een jaar na de miskraam opnieuw zwanger was, was ik ervan overtuigd dat ik een meisje zou krijgen. Het was me immers al 'verteld'.

Als eerste werd Nora geboren, de dochter van Anny. Ik dreef mee op Anny's roze wolk en droomde over mijn meisje. Drie maanden later waren Christel en ik uitgerekend. Lotus kon niet wachten, ze kwam 15 weken te vroeg. Ze zette ons leven op zijn kop en nam ons mee in een rollercoaster van emoties. Het was Anny, zelf pas bevallen, die me intens aanvoelde en emotioneel enorm betrokken was. Ze gaf me steun met haar lieve woorden.

Het was een verwarrende situatie. Nora en Lotus waren qua kalenderleeftijd even oud, maar in hun ontwikkeling zat een groot verschil. Christel was nog zwanger van een baby, die in haar buik ongeveer even groot was als de transparante baby in de couveuse. Noortje is geboren rond de uitgerekende datum van Lotus. Biologisch gezien

zijn ze even oud. Een paar maanden later kwam het tot een 'ontmoeting' tussen de drie. Hoewel het enorm leuk was en we van het samenzijn genoten, was het confronterend om het verschil te zien.

Ook tijdens ons laatste bezoek aan het ziekenhuis blijkt dat Lotus, zelfs op de gecorrigeerde leeftijd, iets achterloopt in haar ontwikkeling. Tevens lijken er stembandproblemen te zijn. De arts vermoedt enige schade. Dit wordt verder onderzocht. Er is een kleine achterstand, maar volgt niet iedere baby zijn eigen pad? In deze maatschappij met opwaartse druk, moeten we al zo veel. Is het niet beter om dit los te laten en ieder zijn eigen tempo te laten bepalen? Lotus gaat vooruit, al is het met kleine stapjes. Nog steeds ben ik dagelijks verwonderd over wat er met ons gebeurd is. Zo ongelooflijk klein bij de geboorte en zo weinig verwachten. En kijk nu waar je bent. We zijn er nog niet, maar lieve Lotus, vanaf de geboorte heb ik je bij je handje gepakt en ik zal je niet loslaten. Iedere hobbel die komt nemen we samen en ik zal er altijd voor je zijn. Lotus zorgt ervoor dat mijn herfstige buien veranderen in zonnestralen. Dat geeft mij vertrouwen.

De drie kleine meisjes blijven voor mij bijzonder: alle drie geboren in 2011, in een voor ons roerige periode. Ze staan aan het begin van een nieuw leven, een nieuw jaar. 2012, een nieuwe belofte, met hoop voor de toekomst. Drie kleine meisjes die ieder hun eigen pad gaan bewandelen. ■



Reageren? Mail naar redactie@mijngeheim.nl.

DE NUMMER 1 IN LEVENSVERRALEN ©

Mijn Geheim